



22.juni 2015

### Indtryk fra Drabant 30 træffet i Faaborg 5 – 7 juni 2015

18 drabantsejlere i 9 både samt 1 uden båd mødtes til træf i Faaborg. Forud var for os fra Sjælland (d7 Bell) gået flere dage i hård modvind med 3 indeblæsningsdage.

Fredag aften mødtes vi til hyggelig komsammen og spisning uden for klubhuset. Vi var jo blevet vant til de lave temperaturer.



Fredag aften

Lørdag morgen var der fællesmorgenbord med hvad dertil hører.



Lørdag morgen

Vores lokale medlem (Niels Hofman Hansen (D46 – Djunken 7) fortalte, at Faaborg Kunstmuseum den dag havde havde 100 års jubilæum, og der var derfor forskellige tiltag, bl.a. jazz musik. Vi begav os derfor til museet.



Faaborg Kunstmuseum



I museets have med kage og vin

Det viste sig, at der i dagens anledning var gratis adgang samt kage og mousserende vin. Udstillingerne var desuden udvidet i forhold til normalt.

Vi fik en rigtig god oplevelse.

Senere var der ”åben båd” med besøg i de enkelte både, hvor man kunne se, hvilke tiltag og smarte løsninger, der var foretaget på bådene. Det gav som sædvanligt anledning til flere gode og konstruktive diskussioner.

Generalforsamlingen blev afviklet med sikkert håndlag af Steen Lundager.



Forberedelse til generalforsamling



Formanden har ordet



Yvonne (D31 Luna) afslører alternativ anvendelse af D 30 nålen

Den efterfølgende middag var med mad fra den lokale slagter. De ved nu noget om god mad! Ingen gik sultne fra bordet.



Efterfølgende var der snak og anden hygge. Det fik et løft, idet Peter fra Buller havde medbragt en guitar og nogle lånte sangbøger. Vi kom langt omkring den aften.

Det hele sluttede med fælles morgenbord søndag morgen.