



28. juni 2016

Indtryk fra Drabant 30 træffet 27 – 29. maj 2016 på Als

20 drabant 30 sejlere i 10 både mødtes i Dyvig. Jürgen i D 24 Benoli fra Slesvig måtte desværre melde afbud på grund af sygdom. Bell ankom torsdag og fredag ankom de øvrige både – samtidig med, at det flotte sommervejr indfandt sig fra øst. Vi havde lånt den lokale sejlklubs lokaler, men fredag aften foregik aktiviteterne udendørs.



Fredag aften ved grillen

For de, der ikke kender Dyvig, så kan vi fortælle, at det er en meget idyllisk naturhavn med mulighed for skønne ture i området. Det oplevede vi om lørdagen.



Efter fælles morgenmad guidede vores lokale medlem – Peter fra D 60 Buller – os gennem et skønt landskab. Overalt stod hvidtjørnen i fuldt flor. Duften var overvældende.

Vi så naturgenopretningsprojekter og også Mjels Vig (fra landsiden).



Fortroppen venter på os!

Efter turen var det tid til frokost og derefter mødtes vi allerede kl. 14 til generalforsamling.

Generalforsamlingen gik forholdsvis hurtig, henset til de vigtige ting, der skulle behandles: vedtægtsændring og valg af ny formand.

Som noget nyt havde bestyrelsen valgt at klubbens halvmodel – som en slags vandrepokal – skulle uddeles til et medlem, der i det forløbne år (og mere) har gjort en stor indsats for klubben. Den afgående formand (Janus Bech – D 22 Soffi) fremhævede Chresten Klits store indsats, der har betydet, at klubben i dag har en særdeles velfungerende hjemmeside. Det er meget væsentligt for en klub som vores. Valget i år var derfor let. Stort tillykke til Chresten.



Generalforsamling



Tak til Chresten



Den afgående formand ses her sammen med Inger Buhl (D 60 Buller).

Inger var utrættelig i sine anstrengelser for at få et godt træf – også på det kulinariske område. Maden var fortræffelig (fra en lokal slagter).



Forretten

Som sædvanlig stod den derefter på ”Hygge” og udveksling af erfaringer.

Søndag morgen var der fælles morgenkaffe og senere på formiddagen var der opbrud. Deltagerne havde nemlig været på ”nettet” og set vejrprognoserne fra både DMI og YR. Mandag ville den stå på hård vind til kuling fra en forkert retning (N – NØ). Alle ville derfor i løbet af søndagen hjem eller til et sted, hvor man kunne lade sig ”blæse inde”.

Bell sejlede til Lyø som starten på vores Ø-hop i Det Sydfynske. Vi fik virkelig kuling mandag eftermiddag!

Tak til Inger og Peter og alle deltagerne for et godt og hyggeligt træf. Vi ses næste år i Assens.

Tove og Jeppe

D7 Bell