



September 2013

### Indtryk fra Drabant 30 klubbens træf i Årøsund 1.juni 2013

Vi var 17 drabant 30 sejlere (9 både), der deltog i klubbens træf.

Efter morgenkaffen drog de fremmødte i samlet flok med færgen til Årø, hvor vi i små grupper vandrede og cyklede rundt, bl.a. med besøg i "Julekirken" og for nogle også på en lokal vingård, hvor man smagte meget specielle vine. Der blev selvfølgelig også tid til enkelte pit-stop. Landsbyen Årø var meget præget af det kommende regentbesøg (6.juni). Der blev ryddet op til den store guldmedalje, og facader på dronningens rute blev malet / kalket. De andre sider af husene fulgte ikke altid med.



Ved 13.30 tiden var vi tilbage i Årøsund. Der var nu tid til at besøge i nogle af bådene inden generalforsamlingen. De sidste både ankom i starten af et forrygende tordenvejr.

Til vores store glæde var Arne og Kirsten (æresmedlemmer) - trods vejret - dukket op for at deltage i generalforsamlingen. Vanen tro medbragte de hvidvin til at nyde under generalforsamlingen.

Aftenens festmiddag fik et andet forløb end forudset ved udsendelse af



invitationen. Den lokale restaurant med "Mad ud af huset" var lukket, og der var ingen andre i omegnen. Bestyrelsen vedtog derfor, at menuen skulle bestå af "grillmad" samt "noget hjemmelavet".

Råvarerne blev indkøbt af Karen Bech (D22) og Tove (D7). Menuen bestod af marineret svinekotelet, bøf af oksetyndsteg, salater og diverse kartofler samt lakseruller som forret.



Drabant 30'ere i Årøsund

Med sejlerhilsen

Tove og Jeppe Fisker/ sekretær  
D7 Bell

Søndag blæste det "en halv pelikan". Det afskrækkede dog ikke Jürgen (i nr. 24 Benoli). Søndag morgen satte han kurs mod Slesvig (singlehanded). Resten deltog i et improviseret morgenbord. De lokale fra Assens drog også hjem søndag, mens resten ventede til mandag, hvor vinden løjede.

Indtrykket var, at alle havde haft en god tid i Årøsund, hvor det sociale samvær havde været i højsædet.