



21.juni 2012

Indtryk fra Drabant 30 klubbens træf i Assens 1-2.juni 2012

Træffet i Assens havde deltagelse af 21 medlemmer og æresmedlemmer. De fleste kom sejlene, men vi var enkelte, der måtte bruge bilen.

Vejret var godt – men fredag meget blæsende. Det anfægtede dog ikke Jürgen fra Slesvig (D24 Benoli). Han kom singlehand fra Slesvig via Dyvig.

Som sædvanlig startede vi med morgenkaffe. Derefter havde vi det traditionelle ”åben båd” arrangement. Her var der mulighed for at blive inspireret af de smarte løsninger, der findes i mange af bådene. Dette arrangement er altid velbesøgt og tager nogen tid. Det er ofte svært at løsrive sig fra bådene og snakken.



En påtænkt tur til Thorøhuse blev p.g.a. blæsten ændret til en bytur for nogle, mens andre fortsatte snakken i bådene.

Kl. 16 blev generalforsamlingen afholdt. Kirsten og Arne (Æresmedlemmer) havde – man fristes næsten til at sige: traditionen tro – sponseret hvidvin og snacks.

Diskussionen var livlig – især under eventuelt, hvor en del tekniske spørgsmål blev vendt. Vore både har efterhånden ”en del år på bagen”, og det kan være svært at få fat på originale dele, f.eks. luger og vinduer. Der er derfor stor interesse for at få at vide, hvem der kan lave / skaffe sådanne dele.

Der kom en opfordring til medlemmerne om at fotografere nogle af de specielle løsninger – store og små – der findes i deres både og sende billeder og en kort beskrivelse til klubbens webmaster (Chresten Klit – nr. 3 Dixi). De kan via hjemmesiden være med til at give inspiration til andre. Opfordringen er hermed givet videre til de medlemmer, der ikke var med i Assens.



En ny type luger



Generalforsamling

Menuen ved festmiddagen bestod af grill leveret fra den lokale slager og tilberedt på sejlklubbens grill. Der var alt hvad hjertet kunne begære, f.eks. lam, oksekød og svinekød i flere varianter.

Ved ca. 23-tiden forlod vi klubhuset. Nogle gik til bådene og andre til campingpladsen.

Søndag morgen sluttede vi træffet med fælles morgenkaffe.

En stor tak til vore medlemmer fra Assens (D 31 Luna – Yvone og Henrik Edvardson) og (D 58 Blue Bird – Birthe og Kjeld Johansson) for deres store arbejde før og under arrangementet. Det gjorde, at træffet blev en succes, også på det kulinariske område.

Til slut: Tove og jeg kunne desværre ikke vise D 7 Bell's nye dæk. Vi hentede båden en uge senere. I skal dog ikke snydes for synet af det fremragende arbejde fra Faaborg Yacht Service.



I ønskes alle en god sommer med mange gode timer på vandet.

Med sejlerhilsen

Tove og Jeppe Fisker (kasserer og sekretær)
D7 Bell