



20.juni 2019

Indtryk fra Drabant 30 træffet i Årøsund 1-2 juni 2019

Besætningen på D7 Bell havde nogle alvorlige overvejelser i Hundested på vej til Årøsund.

Masser af vind imod og i det hele taget en ikke særlig positiv vejrmedling. Vi tog næste etape til Odden og da vi stolede på en mere positiv vejrmedling yderligere en etape mod Ballen. Vejrudsigten passede ikke, men nu var vi nået til "point of no return". Derfor kom vi sejlene i D7 Bell til Årøsund.



Trods det blæsende vejr var 9 både mødt frem. Dertil kom 3 par "på hjul", så i alt 12 både var repræsenteret.





Gammel kærlighed ruster ikke siger man, og Inger og Peter Buhl (tidligere ejer af Buller fra Augustenborg) lever op til det. På vej hjem fra Billund Lufthavn efter ferie i syden, kom de ind forbi i Årøsund. Dejligt!

Det var dejligt at møde nye bådejere – Michael og Jette (nr. 38 Hakuna Mataba) samt Søren og Barbara (nr. 59 Busser).

Turen rundt på bådene var velbesøgt, og jeg er sikker på, at flere fik gode råd og inspiration til ændringer/ forbedringer. Det behøver jo ikke altid at ”koste en herregård”.

Vores formand var ude på de store have. Han er med til at sejle en båd hjem fra Grækenland. Den øvrige bestyrelse (Martin nr 53 Holli) og Steen (nr 42 Magdalene) klarede de formelle ting fint. Generalforsamlingen blev afviklet i bådeklubbens klublokale i den ene ende af medborgerhuset. De øvrige aktiviteter var henlagt til ”Perlen” – havnens hus med en fantastisk udsigt.



Kjeld og Birthe stod for den praktiske afvikling af træffet. De gjorde en fantastisk indsats.



Næste års træf bliver i begyndelsen af juni. Vi tilstræber 6-7. juni. I Middelfart?? Vintermødet afholdes i januar. Det nøjagtige tidspunkt afhænger af kontakten til "det faglige indslag".

Konklusionen på dette års træf er, at det – ligesom de tidligere år – har været en god oplevelse.

En lille ekstra gevinst: Fin vind og fint vejr hjem til Frederikssund!

En god sommer og godt sejlervejr ønskes alle drabant 30 sejlere af Tove og Jeppe (D7 Bell).