



Juli 2011

Indtryk fra stævnet i Kongebro 3-5 juni 2011

Vi var 25 sejlere og pårørende, der mødtes i Kongebro Lystbådehavn. Nogle var kørende, men de fleste medbragte deres drabant 30. I hele perioden havde vi et pragtfuldt vejr og udsigten var i topklasse. Vi havde lånt / lejet Middelfart Sejlforenings klubhus.

Tove og jeg mødte lørdag morgen og kan derfor ikke fortælle meget om fredag eftermiddag / aften. Ud fra det fortalte, havde man en hyggelig aften. Der var bl.a. besøg af en potentiel kommende drabantsejler, der benyttede lejligheden til at få en snak om båden og besigtige nogle af dem. Han havde set på hjemmesiden, at vi skulle mødes i Kongebro. Han ønskede også oplysning om både til salg.



Lørdag startede med morgenkaffe. Tove og jeg medbragte morgenbrød. Bageren i Tølløse var noget utilfreds med, at vi skulle have så mange

rundstykker uden i forvejen at have bestilt. Man var bange for ikke at kunne betjene de lokale.



Efter morgenkaffen var der generalforsamling. Den blev efterfulgt af en frokost og senere på eftermiddagen var der "åben båd", hvor vi – vanen tro – kunne besigtige bådene og få inspiration til "smarte løsninger".

Der var 3 "nye" både med i år. De havde flere gode detaljer, der sikker vil blive kopieret i løbet af de kommende år.

Der var masser af "teknisk snak" i løbet af lørdagen, så der blev ikke tid til at vise billeder og fortælle om ture. Det må vente til vintermødet.



Søndag startede med morgenkaffe for de resterende. Flere af de kørende var taget af sted lørdag aften og enkelte sejlede tidligt, idet vejrudsigten for mandag var noget ubehagelig.

Som det fremgår af referatet bliver næste års stævne afholdt i Assens. Forholdene er fine – uanset om man er sejlede eller i bil. Campingpladsen ligger ved siden af havnen. Den har en del fine hytter. Man skal blot huske at booke i god tid.

Vintermødet bliver også på Fyn – mest sandsynligt i Fåborg. Både datoen for generalforsamling / stævne og for vintermødet er lagt fast. De fremgår af referatet.

Sæt allerede nu ” X ” i kalenderen!

Med sejlerhilsen

Tove og Jeppe Fisker (sekretær)
D 7 Bell