

Indtryk fra Drabant 30 træffet 2 – 3 juni på Thurø (Gambøt)

Træffet var velbesøgt - 22 aktive medlemmer heraf 2 fra Norge. 6 kom i bil. Desuden fik vi besøg af 2 passive medlemmer. Det vil blive husket for det fine vejr, den fine beliggenhed og Birgit og Steens effektive håndtering af det.

Bell (D7) var – belært af erfaringerne fra tidligere træf- sejlet fra Frederikssund i god tid. Vejret viste sig imidlertid fra den bedste side, så vi fik god tid til besøg i forskellige havne.

Steen og Birgit havde fået arrangeret, at vi kunne ligge nogenlunde samlet. Vi havde lånt den lokale sejlklubs møde- / festlokaler, der er højt beliggende på en skrænt med udsigt til Thurøbund. Det blev en perfekt ramme for aktiviteterne.



aftenen var der fælles grill ved

Lørdag startede med fælles ”besigtigelse” af de Bell) nærstuderede bl.a. sprayhood, der er lavet af som vi den følgende uge godt at være på ”forkant” med

Om eftermiddagen havde vi Peter kom forbi. De er nu af helbredsmæssige årsager Gammel kærlighed ruster ikke!



Fredag eftermiddag inviterede Birgit og Steen til en gåtur langs vandet afsluttende med kaffe og d30 kage i deres hus. Om sejlklubben.

morgenkaffe efterfulgt af fremmødte både. Tove (D7 Jürgens (nr. 24 Benoli) Sailmaker 2000 i Flensburg, havde en aftale med. Det er tingene.

den fornøjelse at Inger og passive medlemmer, idet de måtte sælge D 60 Buller.

Det fine vejr fristede flere til bade aktiviteter og til stand up paddling mv.



Festmiddagen var ”hjemmelavet” af en bekendt til Birgit. Den var en fornøjelse for øje og mave!



Søndag morgen / formiddag sluttede vi af med en improviseret morgenmad. Det er efterhånden blevet en tradition.

En stor tak til Birgit og Steen for deres store indsats.

Senere satte Bell kursen mod Flensburg, hvor vi fik lavet ny sprayhood, cockpit telt og ”main drop”.

Efter 5½ uge var Bell tilbage i Frederikssund. Mange gode oplevelse rigere.

Tove og Jeppe

D7 Bell



Dirigenten (Janus) i funktion

