



Juni 2014

Indtryk fra Drabant 30 klubbens træf i Hou 30 – 31. maj 2014

Vi var 24 drabant 30 sejlere, der deltog i klubbens træf. Enkelte kom i bil, idet vejret i dagene op til træffet havde været noget "ubehageligt". Flere ankom torsdag, så der blev grillet torsdag aften.

Som sædvanligt startede vi med fælles morgenkaffe i sejlklubbens lokaler. De var udlejet fra fredag eftermiddag, så vore aktiviteter blev henlagt til et fælleshus, som Lilli og Mogens havde skaffet. Det lå et par hundrede meter fra havnen og var absolut et fint alternativ.



Forinden generalforsamlingen blev der tid til en vandretur langs stranden og tilbage gennem landskabet, hvor Egmont Skolen har en markant placering. Undervejs opstod en mindre krise, idet man havde glemt drikkevarer.

Den traditionelle "åben båd" var der også tid til. Her blev nyanskaffelser og "smarte løsninger" besigtiget og er ofte en inspiration for andre. Ofte falder deltagerne i snak i bådene, så det tager nogen tid.



Generalforsamlingen forløb vanen tro i god ro og orden. Kirsten og Arne (æresmedlemmer) havde i lighed med tidligere sponsoreret hvidvin til at nyde under generalforsamlingen.

Har man et problem, kan man ofte få hjælp fra andre, der måske har oplevet noget lignende. Det var også tilfældet for undertegnede, hvor spilerfaldet havde sat sig urokkelig fast inden i masten. Mogens fra D 18 – Zilla havde løsningen (beskrivelse kommer på hjemmesiden).



Festmiddagen fredag aften blev leveret fra den lokale slagter – 2 retter + frugtfad i fin kvalitet.



Lørdag var i opbruddets tegn. Nogle af os blev dog til søndag og kunne derfor hygge os lørdag aften i fælleshuset.

Alt i alt var træffet præget af hyggeligt samvær, hvor der også blev udvekslet erfaringer om mange problemstillinger. Som det ses af billedet også vedrørende iPads og smartphones.

Med sejlerhilsen

Tove og Jeppe
D 7 - Bell