



Juni 2017

Indtryk fra Drabant 30 træffet 26 – 28. juni 2017 i Assens

25 aktive drabant 30 sejlere samt 1 æresmedlem deltog i træffet i Assens. Desuden fik vi den glæde, at æresmedlemmerne Arne og Kirsten Nielsen (tidligere D 52 Martha) mødte op til generalforsamlingen, hvor de vanen tro donerede en forfriskning. Godt gået at køre den lange vej fra Grenå.



Vi kunne benytte Assens Sejlklubs lokaler og grill fra fredag. Vejret blev



fantastisk og vi grillede og hyggede os udendørs til langt ud på aftenen, mens vi nød udsigten ud over Lillebælt, hvor Fyn Rundt feltet passerede i "slow motion" tempo i næsten vindstille.

Lørdag morgen startede med fælles morgenmad med lækker morgenbrød bagt af Birthe (D 58

D42 Magdalene ankommer

Grill fredag aften (i baggrunden Bågø)

Blue Bird). De sejlene var ankommet i løbet af fredagen, mens de kørende kom til morgenkaffen lørdag.



Landgang på Thorø



Morgenmad lørdag

Efter morgenkaffen drog vi i bil til Thorøhuse, der var udgangspunktet for en gåtur rundt på Thorø, der i begyndelsen af 1920'erne var ejet af industrimagnaten Harald Plum, der angivelig begik selvmord på Thorø i 1929, inden han skulle afhøres omkring en erhvervs skandale. Wikipedia (nettet) har nogle spændende teorier om selvmordet.

Rundturen gav mig associationer om vores rundtur i 2008 på Æbelø.

Senere på eftermiddagen benyttede de fleste lejligheden til at aflægge besøg i bådene. Jeg er bekendt med, at Erik fra Norge (D56) fik nogle nyttige informationer.



Generalforsamling

Generalforsamlingen er beskrevet i referatet. Næste træf afholdes 2-3. juni 2018 i "Det sydfynske". Temaet til vintermødet bliver sejl og trim med relaterede spørgsmål vedrørende rigningen. Vintermødet afholdes lørdag den 13. januar 2018. Med stor sandsynlighed i Frederikssund.

Festmiddagen blev leveret af en lokal restaurant La Posta. Lækkert og i rigelige mængder!

Derefter var der tid til hygge og til at nyde udsigten over Lillebælt med Bågå.



Klar til festmiddag

Søndag sluttede med fælles morgenbord for de, der endnu ikke var afsejlet.

En god weekend med flot vejr og hyggelig samvær var til ende.



Fredag aften: Solnedgang over Bågå

Tove og Jeppe Fisker

D7 Bell