

Indtryk fra Drabant 30 træf i Assens – Et træf i Coronaens skygge.

Når jeg tænker tilbage på træffet og aktiviteterne i Kr. Himmelfarts ferien er der nogle ting, der træder frem:



- Torsdag morgen fik Tov og jeg vores 2. stik. Dernæst en kvik-test
- Turen gennem et skønt – og kuperet – fynsk landskab
- Indkvartering i en næsten ny hytte på campingpladsen ved marinaen og ikke mindst
- Gensyn med de øvrige drabant 30 sejlere. Det er det ”trækplaster”, der gør, at man – uanset vejr og vind – gerne kommer til klubbens aktiviteter. Til dette træf var vejret virkelig ikke en medspiller. Det var koldt og i perioder ”vådt”. Det indbød ikke til grill om aftenen.

Der mødte 23 personer fordelt i både og biler.

Corona- spøgelseset ramte os også denne gang, idet Dansk Sejlunion et par dage før havde udsendt forbud mod at klubhusene måtte bruges til aktiviteter af ikke-faglig karakter. Vi mødtes derfor i de forskellige både, og lørdagens festmiddag blev henlagt til restaurant Maagen, der er nabo til klubhuset.



Som sædvanlig blev der udvekslet erfaringer og vist smarte løsninger under opholdet i bådene. Hyggesnak og en øl/vand, var der også plads til. Det var jo længe siden, vi havde set hinanden.

Mangel på acceptabelt grill vejr betød, at mange af os henlagde fredag aftenens fællesspisning til Restaurant Maagen. Andre havde allerede lavet en aftale i byen.

Kjeld og Birthe (Blue Bird) havde planlagt et godt forslag til en vandretur lørdag eftermiddag. Kl. 14 gik turen gennem et gammelt kolonihaveområde til ”jordbassinerne” fra Assens Sukkerfabrik. Bassinområdet er dannet af jord, der er skyllet af sukkerroerne gennem mere end 100 år – de seneste år ca. 100.000 tons om året. Området er på 40 ha. Det er hævet med ca. 10 meter og danner skrænter til Lillebælt.

Udsigten er fin. Thorø og Thorøhuse samt Assens. I det fjerne Båge, Aarø samt Sønderjylland.



Vejret blev bedre under turen og tilbage ved Marinaen kunne vi nyde et glas hvidvin – eller 2 - inden afgang til festmiddag.



Før-middag forfriskning

Aktiv udkik – på en ny måde!

Menuen var lakserulle og wienerschnitzel med tilbehør. Ingen gik sultne fra bordet!



Tove og jeg fik en stor – og uventet – overraskelse i form af en håndfremstillet halvmodel af en drabant 30. Steen (nr. 42 Magdalene) havde lavet en virkelig skøn gave. Desuden fik vi en æresmedlemsdrabantnål. Nu kan vi hjemme se på modellen og mindes vore mange år på vandet og i klubben.



Som meddelt fra bestyrelsen skulle klubbens mangeårige halvmodel med plaketter om tidligere tiders kapsejlds uddeles til et deltagende medlem. Michael og Jette (nr.38 Hakuna Matala) fik overdraget modellen, som de har indtil næste træf.

Vintermødet blev programsat til 22.januar 2022 i Vejle.

Samlet synes jeg, at det har været et træf, hvor man er ”rykket sammen” og kommet hinanden ved. En rigtig god oplevelse.

Tove og Jeppe